

Yüce Tanrı herkese şöyle diyor:

«Öldürmeyeceksin! Komşunu kendin gibi seveceksin!» «Önünüze yaşamla ölümü, kutsamaya laneti koyduğuma bugün yeri ve göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki, siz de çocuklarınız da yaşayasınız!»

İsa Mesih şöyle dedi:

«Ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim!» «Yol, gerçek ve yaşam Ben'im. Benim aracılığım olmadan kimse kurtulamaz!» «Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Mesih İsa da sonsuz yaşamdır!» «Size esenlik olsun!»

Günahkâr insan ise şu soruyu sordu:

«Kurtulmak için ne yapmam gerekir?» Ve şu cevabı aldı: **«İsa Mesih'e iman et, sen de ev halkın da kurtulursunuz!»**

Kutsal Kitap ne diyor? «İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış sayıldı.» «Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla, karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Masih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi.»

Öyleyse: «Ey Tanrım, ben günahkâra merhamet et! diyerek, günahlarınızın silinmesi için tövbe edin! Çünkü Kutsal Kitap şöyle diyor: «Eğer günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır!»

Sevgili kardeşim; lütfen bu çok önemli kararı yarına ertelemeyin! Çünkü yüce Tanrı sizi seviyor ve kurtarmak istiyor. Lütfen O'nun bu yüce sevgisine cevap verin!

Adresimiz şudur: Hoffnung und Leben e.V. · Postfach 101382
33513 Bielefeld/Almanya

Yüce Rabbimiz şöyle diyor:



Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Eğer bugün Yüce Tanrı'nın sesini duyarsanız, yüreklerinizi nasırlaştırmayın!

Sözümüz Ortadoğu, Anadolu ve Arap yarımadasında yaşayan insanlardır. Doğu mübarektir. Bu topraklar kutsal topraklardır, müjdelenen topraklardır. Kitabı Mukaddes'te; Cennetten doğduğu söylenen Dicle ve Fırat Nehirleri'nin suladığı, insanlığa yuva ve vatan olmuş topraklardır. Bu topraklar, İbrahim'in çobanlık yaptığı, evlendiği, kendine yurt edindiği topraklardır. İsmail ve İshak'ın hayata gözlerini açtığı topraklardır. Hatta bu topraklarda, ilk babamız Adem ve Annemiz Havva, Nuh Peygamber ve daha nice Peygamberler yaşadı. Bu yaşananların tümü, kutsal Mezopotamya Ovası'nda, Ortadoğu'da, günümüzde %90'ında İslam'ın yaşandığı topraklarda gerçekleşti, yaşandı ve hala yaşanıyor.

Ortadoğu neredeyse yaratılıştan beri karışıklık ve savaşlara sahne olmakta; toprağı kanla, terle ve petrolle sulanmakta ve bu petrol

paylaşımı günümüzde yaşanan tüm savaşların ve karışıklıkların nedeni olmaktadır.

Bir yandan neredeyse cetvelle çizilen yapay ülke sınırları, öte yandan bu ülkedeki yönetici (kabile) zümresi ve şeyhlerin yaşadığı ihtişam ile bunlara hizmet etmek zorunda kalan tüm Ortadoğu coğrafyasının insanları... Bir yanda altın çeşmeli musluklarıyla reklamı yapılan yedi (7) yıldızlı oteller, öbür yanda günde bir dolara muhtaç milyonlarca yoksullar.

Ortadoğu insanının yüzlerce yıldır yaşadığı bu kabullenişin ana nedeni İslam'ın kadercilik anlayışı ve dini payelerle şeyh, halife vb. unvanlarla yönettikleri insanları sömüren modern diktatörlerden kaynaklanmaktadır. Yönettikleri ülkeleri şeriat adı verilen ve İslam'a dayandırılan kurallarla yöneten bu mukteditir sınıf, en insani talepleri bile korkunç şekillerde cezalandırmakta, ülkelerinin tüm gelirlerini kendi bireysel hesaplarına aktarmakta ve adeta sultanlık gibi iktidarı babadan oğula geçirmektedir.

Öte yandan el altından desteklenen örgüt ve yasadışı yapılarla yine batı ve medeni dünya üzerinde, farklı ırk ve inançtaki insanlar üzerinde dini kılıflı bir terör estirilmiştir. Kendi içindeki farklılıklara tahammül edemeyen bu inanç, bazen Sudan'da Hristiyanlar üzerinde uygulanan soykırımla, bazen Ruanda'daki gibi Tutsi ve Hutular arasındaki ırki katliamlarla, bazen de Türkiye'deki Hrant Dink, Zirve Kitapevi katliamı ya da Trabzon'da öldürülen Rahip Santoro gibi bireysel cinayet ve bazen de tüm azınlıklara yönelen göçertme, yurtsuzlaştırma ve savaşma gibi aksiyonlarla kendini iyice dışa vurmaktadır.

Elbette bu coğrafyada yaşananlar, insanların kaderi değildir. Günümüzde yaşanan halk isyanları, bu durumun dışa yönelik olsa bile değiştiğini göstermektedir. Peki gerçekten değişim oluyor mu? Yani bu halk isyanları yaşananları, ayrımları, kötülükleri bitiriyor mu? Mısır örneğine bakalım olursak, Hüsnü Mübarek devrilmiştir, yerini ordu almıştır. Oysa Mübarek'i

oraya getiren zaten ordudur ve ordu 40 yıldır iktidardadır. Tüm bir sistemin günahları bir insanın sırtına yıkılmakta ve insanlar bu günah keçisinin alaşağı edilmesiyle, en azından bir süreliğine teskin edilmektedir. Oysa gerçek umut ve gerçek kurtuluş bu mudur? Bunu anlamak için tarihe, yaşananlara ve 2000 yıldır süren gerçek barış ve özgürlük umudu olan dünyanın Kurtarıcısı İsa Mesih'e bakmak gerekir. O ki: «Korkma, çünkü ben seninle beraberim» diyen İsa Mesih, yalnız Yahudiler için gelen tüm peygamber ve elçilerin aksine, tüm insanlığa umut olmuştur. Bu umut diridir, bu umut yaşamakta ve her geçen gün büyümektedir.

Habil ve Kabil'den bu yana kanla yıkanan Mezopotamya toprağı, son 150 yıldır isyan, başkaldırı ve savaşlara sahne oldu. Oysa İsa Mesih, tüm insanlığın Kurtarıcısı olarak yine bu topraklara gönderildi. O yücelerden tüm insanlığı kurtarmaya geldi, herkesin günahını yükledi ve haçta çarmıha gerildi. Üçüncü gün ölümden dirildi, bir çok insana ve havarilerine görüldü. 2 bin yıldır insanlar O'nun adıyla kurtuluyor ve sonsuz yaşama kavuşuyorlar. İsa Mesih dünyanın Kurtarıcısı, ışığı ve imanın aydınlık yüzüdür. İsa Mesih yaşamıyla en büyük mucizedir. İsa Mesih sevgisi ve inancı; Ortadoğu'ya ve savaşların yaşandığı, yani karanlığın hakim olduğu dünyanın tüm köşelerine en gerçek barış reçetesi, ışığı ve çağrısıdır.

Sevgili kardeşim;

Hep kısasa kısas anlayışıyla, çarpan, öldüren, perişan eden bir Allah korkusuyla yaşadın. Din adına kızların çocuk yaşta evlendirilmesine, şahit olarak bile 2 kızın ancak bir erkek ettiğini, saçını açan kadının her şeye müstahak olduğunu öğrendin, belki de, aynı kuralları sen de uyguladın yaşamında. Oysa: «**Tanrı Sevgidir!**» Tanrı seni de çok sevmektedir. Yarın solacak kır çiçeklerini o kadar güzel yaratan Tanrı'nın, bu mükemmel çalışan, düşünen, akıllı insana karşı daha da ihtimamlı ve sevgi dolu olacağı açık değil midir?